



In het Begin

Hoe God de hemel en de aarde maakte Genesis 1:1-2:4

Karaktereigenschap: Zelfbeeld

Doelen:

Kinderen zullen begrijpen dat:

- God alles gemaakt heeft.
- Alle mensen naar Gods beeld gemaakt zijn en Gods mooiste creatie zijn.
- God mensen heeft gemaakt met een doel. Ons doel is om een relatie met Hem te hebben.

Benodigheden:

- 'In het Begin' gedownload op tablet of mobieltje.
Of Het Boek van Hoop (pagina 1-4)
- kleurtjes en papier



Welkom:
(5 minuten)

Leg uit dat we allemaal talenten, interesses en mogelijkheden hebben die ons uniek maken. Daarna nodig je de kinderen uit om aan iemand die dichtbij zit, iets bijzonders over over zichzelf te vertellen.



**Gods
Grotere
Verhaal:**

God heeft ons gemaakt om vanaf het allereerste begin een relatie met hem te hebben. De bijbel is Gods bericht aan ons. Het is gemaakt met veel verschillende verhalen die samen Gods grotere verhaal vertellen.



**Het
bijbelverhaal
van vandaag:**

Laat 'In het begin' zien op de tablet of telefoon of lees het voor uit het boekje: Het Boek van Hoop.



Bespreken:
(8 minuten)

- ★ **Wie heeft de wereld gemaakt?** (God)
- ★ **Wat is het meest bijzondere dat God gemaakt heeft?**
(Man en vrouw)
- ★ **Waarom heeft God man en vrouw gemaakt?**
(Om een relatie met Hem te hebben)



Laat zien hoe creatief God is. Hij heeft alles en iedereen heel speciaal en uniek gemaakt. In feite zijn menen naar Zijn beeld gemaakt. Dat betekent dat we op Hem lijken! Wat een geweldige waarde, mogelijkheden en toekomst heb jij!



Sleutelvers:

Toen overzag *(hand boven wenkbrauwen en kijk rond)*

God *(wijs naar boven)*

alles wat Hij gemaakt had *(vuist op vuist)*

en dat was heel goed *(teken met je vinger een glimlach op je gezicht)!*

Genesis 1:31



Activiteit:

(10 minuten)

Laat de kinderen bedenken hoe elke dag van de schepping eruit gezien zou hebben. Nodig ze daarna uit om hun eigen tekening te maken over hoe zij denken dat het eruit zag in het begin.



**Karakter
eigenschap:
Zelfbeeld**

Gaven, talenten en mogelijkheden zijn prachtige cadeau's van God. Wat zeggen deze cadeau's over wat God voor jou voelt? (God geeft zoveel om jou dat hij jou zorgvuldig en uniek gemaakt heeft.)



**Verbind met
anderen:**

Leg uit dat we anderen kunnen helpen door de speciale talenten en mogelijkheden die God hen gegeven heeft te waarderen. Vraag de kinderen hoe de speciale gaven en talenten van anderen hen kunnen helpen.



**Afsluitend
gebed:**

(2 minuten)

Lieve Heer,

Dank U dat U alles zorgvuldig en met een bedoeling heeft gemaakt. Help ons om te groeien naar ons doel en om U te kennen en lief te hebben.

Amen.



Aantekeningen

